



Partycentrum Hipper & Kolfbaan stijlvolle ambiance voor zakelijke en privé gelegenheden

PAL NAAST DE PARKEERGARAGE IN HARTJE GORCUM

“De mensen moeten voor Brabantse gezelligheid maar weer eens over de brug naar Gorcum komen. En anders halen we ze wel met een bus. Schrijf dat maar op,” aldus Bianka den Breejen, lachend en met een knipoog. TEKST: GOVERT LAGROUW

Bianka is eigenaresse van Partycentrum Hipper & Kolfbaan in hartje Gorcum. Toonbeeld van een gastvrouw pur sang. Met haar vlotte verschijning en kwieke humeur lijkt ze geboren voor dit vak. Letterlijk, want ze groeide op achter de bar, zoals ze dat zelf treffend uitdrukt

Uit Waardhuizen naar Gorinchem

Tot haar negende jaar woonde ze in Waardhuizen. “Een geweldige tijd. Ik groeide daar op in volle vrijheid. Weiland, boerderijen en ruimte om te ravotten. Daarna verhuisden we terug naar Gorinchem. Haar ouders kochten 25 jaar geleden het authentieke gebouw “de Kolfbaan” en dat hebben haar ouders

Leen en Marieke den Breejen-Mouthaan destijds uitgebouwd tot een zalencentrum met restaurant genaamd “de Nieuwe Kolfbaan”, dat Bianka twaalf en half jaar later omdoopte tot Hipper & Kolfbaan. Een partycentrum plus. Veel mensen uit het Land van Heusden & Altena hebben hier hun feest gevierd. En natuurlijk weet ook in Gorinchem en omgeving iedereen Hipper & Kolfbaan te vinden. De place to be voor ondernemers die houden van een feestje of een stijlvolle entourage zoeken voor presentaties, vergaderingen en seminars. Niet voor niets is de IKG (Industriële Kring Gorinchem) hier vaak te gast. Nog maar ruim een jaar geleden besloot Bianka dat het tijd werd voor iets nieuws en werd één van de oude zalen (tot die tijd verhuurd als wokrestaurant)

compleet verbouwd en omgetoverd tot wat nu de Spiegelzaal heet. “Zo’n mooie ruimte, met ontzettend veel lichtinval door de grote ramen aan de kant van de binnentuin.” Drie openhaarden met loungebanken, zitjes op maat, fonkelnieuwe bar. “Zo kunnen we onze gasten weer meer bieden”, vertelt Bianka.

Ondernemen is veranderen

“Net als vroeger met de Nieuwe Kolbaan heeft mijn vader de hele verbouwing zelf gedaan. Hij heeft twee rechterhanden, zegt ze lachend.” De decoratie van de Spiegelzaal heeft ze samen met haar moeder en zusje Kristel gedaan. Bianka volgde de middelbare Hotelschool en begon op negentienjarige leeftijd discotheek Privilege. (Het pand waar haar ouders vroeger de Carroussel hadden.)

Met haar 36 lentes voelt ze de tijdsgesest en nieuwe trends goed aan. De Nieuwe Kolbaan werd Hipper & Kolbaan. Het lounge-restaurant en het wokrestaurant zijn nu omgetoverd tot zaal Hipper en de Spiegelzaal. Tijden veranderen maar wat blijft aan Hipper & Kolbaan is de authentieke uitstraling van dit gebouw. In alles roept het partycentrum de grandeur en stijl op uit de tijd dat mannen nog heren en vrouwen nog als dames dit soort etablissementen bezochten. De unieke binnentuin grenst aan alle drie de zalen die met hun hoge glazen ramen en serre een heerlijke doorkijk bieden naar de tuin. Een wandeling door

dit binnenstedse groen, met op de achtergrond de eeuwenoude kerktoeren, laten je als vanzelf onthaasten. Hier hoeft even niets, behalve flaneren en gezellig samenzijn met vrienden, familie of zakelijke relaties. Steedse allure met Brabantse gastvrijheid. Bianka is er zichtbaar mee in haar nopjes.

Gastvrijheid als DNA

Maar hoe imponerend ook het gebouw, het zijn de mensen die het feest maken. Als horecavrouw beseft ze dat als geen ander. Gastvrijheid is bij haar tot in de puntjes waar alles om draait. Een beetje een cliché? Andere partycentra doen toch ook hun best voor hun gasten? Dat wel, maar ze durft er naar eigen zeggen haar handen voor in het vuur te steken dat ze zelf net even verder gaat. “Van het eerste kennismakingsgesprek tot het uitzwaaien van de laatste gasten aan het einde van de avond. Dat is iets wat ik echt van mijn moeder geleerd heb, die overigens geboren is in Wijk & Aalburg, dus met die Brabantse gastvrijheid zit het wel goed bij ons! Dat ik mijn werk goed kan doen komt ook doordat ik een goed team heb.

We heten altijd iedereen persoonlijk welkom. De eerste indruk is heel belangrijk, de ontvangst kun je niet overdoen. Mijn medewerkers zijn attent, altijd alert en lopen de hele avond met een glimlach rond en zorgen dat het de gasten aan niets ontbreekt.





Hierbij laat de Gorcumse niets aan het toeval over want ze recruteert haar medewerkers speciaal op houding, gedrag en hulpvaardigheid. Gastvrijheid boven alles en met een dienblad lopen kun je leren. Dat ze zelf ook altijd aanwezig is en aanspreekbaar op het moment suprême vindt ze logisch. Betrokkenheid. Het geeft haar gasten een geruststellend gevoel dat Bianka zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Niet alleen orders opschrijven. We hebben nu 3 zalen waar soms 3 partijen tegelijk zijn, ik weet precies wat er in elke zaal gebeurt. Ze mag graag vertellen dat het haar telkens weer lukt om razendsnel te schakelen. Echt zo'n vrouw die twee en meer dingen tegelijk kan doen. Improviseren, ook dat, zonder te dralen als een planning door onvoorziene omstandigheden anders loopt (files, sprekers die spontaan hun stem verliezen, alles komt voor.)

Alles altijd in stijl

"Onze nieuwe parel", zo omschrijft Bianka in een glossy brochure de nieuwe Spiegelzaal. We lopen er even doorheen en schrijver dezès verwondert zich. Wit en antraciet overheersen in het

kleuren pallet. Alles klopt. Tot in detail, zeg maar gerust het WOW effect! Uitmendend geschikt voor bedrijfsfeesten of presentaties, jubilea of trouwlocatie. Diners of buffetten het kan allemaal. In stijl. Dat altijd. Maar we zouden de andere twee zalen, Hipper en de Napoleonzaal bijna tekort doen door die niet aan de lezer voor te stellen. Hipper, treffend benoemd, is in alles een kleurrijke intieme zaal met comfortabele lounge, ruime bar en een lichte serre. Met uitzicht op de binnentuyn biedt Hipper plaats aan gezelschappen tot 250 personen. Ook de Napoleonzaal heeft een serre met uitzicht op de binnentuyn en blinkt uit door een bijzonder authentiek karakter en veel allure, voorzien van verfijnde decoratie en voldoende ruimte voor 120 gasten. Spiegelzaal, Napoleonzaal en Hipper, drie zalen die klaar staan voor elk bijzonder event.

Hipper & Kolfbaan
Torenstraat 1a, Gorinchem
0183-666695
info@hipper.nl
WWW.HIPPER.NL